



Wierden, 8 april 2020

Beste zangvrienden,

PASEN

Deze stille week voor Pasen is voor velen toch wel een bijzondere stilte.
Niet bij familie op bezoek en ook niemand die even komt buurten.
Vreemd zoals we door een onzichtbare vijand op onszelf worden teruggeworpen.

Maar toch wordt het Pasen.
Van donker naar het licht.
In de natuur zien we het nieuwe leven tot bloei komen.
Alles loopt uit en het wordt weer fris groen.

Wij hopen van harte dat het voor jullie allemaal een goede Pasen wordt.
Geef het licht de ruimte.
Laat dat de Paasboodschap zijn voor ieder van onsl.

Hopelijk mogen we als koor straks weer ons genoeg vinden in zang en ook vooral
weer in ons samen zijn.

Blijf gezond en voor jullie allemaal goede en gezegende Pasen.

Namens het bestuur,

Kees Procee	voorziter
Henk Lubberding	secretaris